



TuetsloenIEUWS

BUURTVERENIGING TUETSLOE LOCHEM | JAARGANG 12 | NR 2 | JUNI 2009

TuetsloeNIEUWS wordt huis aan huis verspreid in Tusseler, Onderlangs en Hessenweg

Fietstocht met barbecue

Evenals vele keren daarvoor was zondag 7 juni het Gat van Tusseler beginpunt van een activiteit van de buurtvereniging Tuetsloe.

In 1983 gingen de buurtbewoners er al prat op dat men met velen activiteiten organiseerde en ook nu weer was er een gelukkig jeugdig enthousiast team dat een "echte" fietspuzzeltocht had uitgedokterd.

Startpunt van de "fototocht" was eigenlijk de manege de Luchte en daar ging het voor velen al direct fout. Men wist het wel, vooral de autochtone bewoners, rijden naar de Velhorst en dan via het bruggetje richting Ehzerwold. Voor de betrekkelijk nieuwe bewoners en ook voor de jeugd was de ontdekking van Lochems dreven een ware ervaring. Al keuvelend werden nieuwtjes uitgewisseld en kennis met elkaar gemaakt.

Een aangename pauze, waar Erik Burggraaff en zijn staf klaar stonden om met "natuurlijke stromen" ons weer op pad te sturen, bracht ons weer in de kern van Lochem, alwaar al snel de korte route richting feestterrein fietste en de Die Hards toch nog via de wijk de Endepol richting de Cloese gingen om aldaar te ervaren dat plaatjes lezen toch niet zo eenvoudig is. Moet je nu wel eerst naar Zwiép rijden om de Tol te nemen of ga je toch via het bekende monument van Staring (laten we het daar maar op houden) naar het eindpunt het Golden Tulip Hotel? We kozen voor het eerste en kwamen

een beetje moe maar erg enthousiast toch tegen het geplande uur bij de eindbestemming, waar ons een ware verrassing trof.

Na een champagnetoast, aangeboden door de eigenaar van het hotel Gerie ten Cate, konden 62 volwassenen en 12 kinderen werkelijk aanvallen op een barbecue klaargemaakt door de staf van het hotel. Alles er op en er aan, terwijl intussen vele verhalen de ronde deden en jong en oud, maar vooral de jeugd zich vermaakte op het uitgestrekte gazon.

Opmerkelijk was het dat ook vele bewoners uit de tijd van 1983 aanwezig waren en een beetje trots zijn we toch wel op mevrouw Thoma, die hoewel hoogbejaard zoals men dit meestal zegt, ook deze middag volledig meemaakte.

Hulde voor de bedenkers van dit festijn en heerlijk om te zien dat jong en oud in deze buurt samen leeft en geniet. Met deze instelling zullen we zeker ook de 50 halen en heeft het "gazonvolkje" dan wel nieuwe ideeën en mogelijk impulsen om samen iets fijns te beleven.



Druppelsgewijs, neem dit maar letterlijk, werd het buitengebeuren gedwongen binnen plaats te nemen waar gezellig werd verder gebouwd aan een hechte band in ons mooie buurtje.

Namens, misschien wel velen, danken ik en mijn vrouw organisatoren en Gerie ten Cate met zijn personeel voor deze werkelijk mooie middag die geheel past in "ons" jubileumjaar.

En nu kijken velen uit naar het jubileumboekje.

Wil de Groot

Agenda

Kinderspeelmiddag op
zondag 6 september

Slotactiviteit op
zaterdag 31 oktober



BUURTVERENIGING TUETSLOE
25 JARIG JUBILEUM
1984 - 2009

Optreden Lochems Mannenkoor in Tusselerhof

In 2009 viert onze buurtvereniging Tuetsloe haar 25 jarig bestaan. Eén van de festiviteiten is het aanbieden van een concert annex wijnproef middag aan de bewoners van Tusselerhof en StadenBos. Zaterdagmiddag 4 april jongstleden verzorgden het Lochems Mannenkoor en vinoloog Harry Mengerink (voorzitter van buurtvereniging Tuetsloe) de bewoners een gezellige middag.

Enkele bestuursleden van Tuetsloe en vrijwilligers van Tusselerhof startten om 14.00 uur met het maken van de hapjes en de inrichting van de recreatiezaal. Vanaf 15.00 uur kwa-

men de eerste gasten al in de ontvangstruimte, waarna ook al snel de eerste leden van het Lochems Mannenkoor binnenkwamen. Iedereen werd voorzien van een kopje koffie of thee met soesjes. De middag werd geopend door Rieky Lichtenberg van Tusselerhof, ze heette iedereen welkom en gaf het woord aan de gespreksleider van de middag Harry Mengerink.

Harry introduceerde het Lochems Mannenkoor onder leiding van Gerrit te Rietstap en pianist Gerrit van Poppel. Voor de pauze werden de volgende liederen gezongen:

Falling in Love; La Montanara;

Lascia chio Pianga; Conquest of Paradise en Passing by.

Na de pauze kregen we weer een vijftal prachtige nummers van het koor te weten:

Wanderers Nachtlid; The Rose; Anthem; Le Rossignol en Ritters Abschied. Het koor wist de bewoners met hun gevoelige nummers te raken. Muziek is emotie en elk nummer krijgt nog meer betekenis als het kort wordt toegelicht hetgeen door Gerrit te Rietstap op een heldere wijze werd verwoord.

De presentatie over de witte en rode wijnen door vinoloog Harry was zeer boeiend. Harry vertelde alles over de herkomst van de wijnen en alles over het fenomeen "wijn". Na de presentatie kon iedereen de heerlijke wijnen proeven. Bijzonder is dat op alle flessen de vermelding staat dat Buurtvereniging Tuetsloe in 2009 haar 25-jarig jubileum viert.

Na afloop waren de reacties van de bewoners, maar ook van de leden van het Lochems Mannenkoor, zeer lovend, ook zij genoten met volle teugen van de heerlijke wijn en de lekkere hapjes. Alle bewoners hebben het zeer gewaardeerd dat de buurtvereniging ook in dit jubileumjaar aan Tusselerhof en StadenBos heeft gedacht.

Wij zijn blij dat iedereen heeft genoten want dat was uiteindelijk ons doel.

Namens het bestuur,
Agnes Meijer

Klootschieten

We deden mee aan de eerste activiteit van de buurtvereniging van het jaar 2009. Op zondag 29 maart gingen we klootschieten bij de Zonnebloem. We werden in allerlei verschillende groepjes verdeeld. We waren net bezig en toen ging het hard regenen. Ons groepje ging schuilen in een garage van mensen die daar vlakbij wonen. We hebben ongeveer 5 kilometer gelopen. De kleine kinderen deden ook mee maar dan niet met echte kloten. Zij hebben ongeveer 1 kilometer gelopen maar zijn al snel gestopt omdat het ging regenen. Toen we terugkwamen gingen we eten, patat voor de kleinere kinderen en de andere mensen boven de 10 jaar hadden een lopend buffet. En dat was super lekker! En daarna buiten spelen bij Klein Dochteren in de papier bak.

Maar er kwam een erg dronken man en die was boos op ons. Want volgens hem hadden wij alles overhoop gehaald wat dus niet waar was, want wij waren er ook maar net. Maar toen kwam Erik onze "redder in nood". Dank je wel Erik!!! We moesten daar weg. De dronken man ging naar de voetbalvelden. En ging achter een hokje staan te gluren. Wachten tot wij weg gingen. Maar we bleven en toen ging hij weg op de fiets maar reed in de bosjes. En dat was een grappig gezicht en we lagen allemaal in een deuk van het lachen. Het was een gezellige middag. Op naar de volgende activiteit de fietstocht op 7 juni.

Groetjes Nikki Volkerink (11) en Sharon van der Worp (11)

GEZOCHT: VRIJWILLIGERS

Zoals u allen waarschijnlijk weet, Tusselerhof en Stadenbos vallen beiden onder de stichting Pro Senectute. In Tusselerhof wonen ouderen die verzorgd worden. In Stadenbos wonen ouderen zelfstandig en maken gebruik van de diensten van Tusselerhof.

Enkele bewoners van Stadenbos gebruiken de maaltijd van Tusselerhof. Voor het brengen van deze maaltijden zijn we op zoek naar vrijwilligers die bij toerbeurt de maaltijd willen bezorgen. Wij zijn zo vrij deze vraag "in de buurt" te leggen.

Zou u één van die vrijwilligers willen zijn, dan horen we dat graag van u, via een telefoontje, of kom gerust even aan voor nadere informatie. Iedere werkdag tussen 9.00 en 16.00 uur kunt u zich via de receptie melden.

Locatiemanager Wonen, Welzijn en Zorg Marie-José Hoogveld,
Tel. 0573-256231

Even voorstellen

Zo om de vier jaar komt er een nieuw gezicht in het bestuur, zoals ook nu weer het geval. Toos kwam aan de deur met de vraag of ik geen zitting wilde nemen in het bestuur van Tuetsloe. Ik heb er niet lang over nagedacht en ja gezegd.

Al 35 jaar wonen wij met veel plezier in de wijk Tusseler. Wij zijn Ineke en Wim de Vries en wij wonen op nr. 168. Samen hebben wij 2 dochters en een zoon, een schoonzoon en een schoondochter. Ik ben inmiddels 60 jaar en werk bij fa. Kreunen, timmerfabriek in Lochem.

In de vrije tijd mogen wij samen graag wandelen (nordic) en fietsen. Laten we hopen op een prettige manier van samenwerken waarin we van alles kunnen betekenen voor de buurt en er goede dingen tot stand mogen komen.

Met vriendelijke groet van
Wim de Vries

Stratenkegeltoernooi

Mogelijk wat laat, maar in deze Tuetsloe Nieuws toch nog graag een korte weergave van dit evenement. Door het feit dat de slotavond van de buurtvereniging gehouden werd op de kegelbanen naast de schouwburg was de belangstelling gewekt om na enkele jaren weer actief mee te doen aan dit gebeuren. Op drie zaterdagavonden en een finale zondag werden de wedstrijden afgewerkt. Er deden 3 teams mee die onder aanvoering van 3 kegelvaarders, te weten Gerda v.d. Noort, Maria Zenhorst en ondergetekende hun kunnen vertoonden.

De eerste avond op 7 maart werd samen met 9 teams uit Lochem fel gestreden voor een goede klassering. Er is goed gegooid maar niet goed genoeg om in de finale mee te kunnen doen.

De tweede en derde avond waren

bezet met meer teams dan de eerste avond zodat de afloop wel wat later was dan gepland.

Maar niettemin heeft iedereen zijn best gedaan en kunnen we op een gezellig en goed evenement terugzien. Graag tot volgend jaar!

Jan Mullink

COLOFON

Buurtvereniging Tuetsloe

Voorzitter:

Harry Mengerink tel. 254487

Secretaris:

Annelies Hoentjen tel. 255462

Penningmeester:

Agnes Meijer tel. 257469

Activiteitencommissie:

Erik Burggraaff tel. 253207

Bankrek.nr. 53.27.34.556

Opmaak

Saskia van Essen en
Sharon van der Worp
AppeltjeS.com

Inleveren kopij

Tusseler 9 of e-mail:
henjwesselink@hetnet.nl. Bent u
nog geen lid, maar u wilt wel lid
worden? Neem dan contact op met
het secretariaat!



BUURTVERENIGING TUETSLOE
25 JARIG JUBILEUM
1984 - 2009