



## Stukje geschiedenis over het Openluchttheater

*Op de westelijke flank van de Paasberg werd vroeger zand gewonnen. Het bleek de ideale plaats voor een natuurtheater. Bij de officiële opening van 'Openluchttheater De Zandkuil', schreef de plaatselijke courant dat dit "in ons land zijn weerga niet vindt". Kennelijk gold dat in 2008 nog steeds, want toen werd het openluchttheater uitgeroepen tot 'de mooiste plek van Lochem'.*

Toen het, kort na 1900, verboden werd om zand te winnen op de Lochemse berg, bleef op de flank van de Paasberg een zandkuil achter die al snel een geliefde recreatiebestemming was voor Lochemse gezinnen. Op zomerse vrije dagen was het er een drukte van belang met spelende kinderen en moeders met picknickmanden. Jarenlang werd in de zandkuil het Lochemse paasvuur ontstoken. Vanaf 1935 ontstonden bij de Vereniging Lochem Vooruit plannen voor een natuurtheater op die plek. Tien- tot elfduizend gulden zou de aanleg vergen. Merkwaardigerwijs maakte juist de crisis van de jaren 30 de aanleg mogelijk. De 'werkverschaffing' leverde goedkope arbeidskrachten, wat voor de 52 Lochemers onder hen het voordeel had dat ze dicht bij huis werden ingezet. Op 10 januari 1938 ging de eerste schop de grond in en zeven maanden later was het theater, naar ontwerp van gemeentearchitect Wessel, klaar. Op vrijdagavond 29 juli 1938 kon burgemeester Van Luttervelt 'Openluchttheater De Zandkuil' openen en die zaterdag en zondag werd er Shakespeares 'Midzomernachtsdroom' uitgevoerd. Een kaartje kostte, afhankelijk van de rang, f1,50, f1,20 of 60 cent. Tijdens de bezetting gingen de voorstellingen, zo goed en zo kwaad als dat ging, door. In 1942 werd het eerste openluchtspel van de Lochemse meester G. Prop opgevoerd. Na de oorlog ging de programmering op de oude voet verder tot in de

jaren zestig. Toen liepen de bezoekersaantallen ineens sterk terug. De invloed van de televisie deed zich gelden. Toch moest de glorie tijd van het theater toen nog komen. Tussen 1968 en 1986 vergaarde De Zandkuil landelijke roem door het jaarlijkse popfestival. De Popmeeting zou het eerste jaarlijks terugkerende festival van Nederland worden. Vele buitenlandse beroemdheden traden er op, maar achteraf misschien nog het meest opvallend is de geboorte van de groep Normaal gebleken. Na een periode van stilstand hebben vrijwilligers van de Stichting Openluchttheater Lochem vanaf 1991 weer gezorgd voor herstel en onderhoud van het theater en voor een gevarieerde en constante programmering.---  
Lees verder op:  
<https://hglochem.nl/nl/node/459>  
(Bron: Historisch genootschap Lochem Laren Barchem)

## De Ideeënbus

In de eerste editie van het Tuetsloe Nieuws van 2020 is de ideeënbus geopend. Het bestuur wil graag ideeën van u horen. Laat uw creatieve brein gaan en deel het met ons.



U kunt uw Ideeën per mailen verzenden aan onze secretaris

## Fietstocht met BBQ, van 13 september 2020

In verband met de corona pandemie heeft het bestuur in overleg met de evenementencommissie besloten, de fietstocht met BBQ te annuleren.

## AGENDA

**13 september 2020:**  
Fietstocht en BBQ, geannuleerd (!)  
**19 december 2020:**  
Kerstviering

## COLOFOON

**Voorzitter:** Henny Jansen Tusseler 67  
[helmienny@kpnmail.nl](mailto:helmienny@kpnmail.nl)  
**Secretaris:** Daniël Rattink Tusseler 95  
[dr.rattink@icloud.com](mailto:dr.rattink@icloud.com)  
**Penningmeester:** Jannie Haitink Tusseler 109  
[haitink.lochem@planet.nl](mailto:haitink.lochem@planet.nl)  
**Bestuursleden:**  
Betsy Antvelink Tusseler 101  
[betsyantvelink@gmail.com](mailto:betsyantvelink@gmail.com)  
Marianne Vlaswinkel Tusseler 200  
[m.vlaswinkel@hotmail.com](mailto:m.vlaswinkel@hotmail.com)

**IBAN:**  
**NL79 ABNA 0624 0074 13**

**Fotografie en website:** Henk Eggink

**Website:** [www.tuetsloe.nl](http://www.tuetsloe.nl)

## Ingestuurde gedichten

De drukker:  
Mijn drukker leeft in droeve druk  
want 't drukken drukt hem weinig druk  
't waar geen bedrukte drukker  
was 't drukken maar wat drukker.

Zee:  
Helemaal niets doen  
Languit op het strand  
Helemaal niet denken  
Zand zijn met het zand  
Alles overbodig wat je doet of dee,  
Er is maar één ding nodig, zee zijn met de zeel!

Kapper: 'Hoe wilt u geknipt worden?'  
vroeg de kapster mij.  
Ik zei: ' Topless.'  
(bron: [www.citaten-en-wijsheden.nl](http://www.citaten-en-wijsheden.nl))

## Voorstel ronde, T31

Even voorstellen, wij zijn Didi, Boudewijn, Eddie en 'babyontheway' Maalderink. Vanaf oktober 2019 mogen wij ons eigenaar noemen van een fijn huis hier in de buurt. Elke dag zijn wij nog in onze nopjes dat wij hier een huis hebben kunnen kopen. De afgelopen jaren hebben wij onze relatie ontwikkeld in de randstad. Voor toekomst hebben wij besloten dat wij deze graag willen voortzetten in de Achterhoek. Wij dragen onze buurtvereniging een warm hart toe en wij zien er naar uit om actief deel te nemen. **De koffie staat klaar, tot snel. Familie Maalderink**

## Plaatsnamen spel

Voorbeeld: Er zijn veel wegen die naar Rome *Leiden*

1. Een koekoek vroeg zich af; "Waar zal ik mijn .....
2. Er is een varken te water geraakt. Ik denk dat de eigenaar nu naar zijn .....
3. De burgemeester zou een boom planten, maar het gat liet hij door zijn .....
4. Zo'n klein beetje hout voor zoveel geld, ik wed dat ik daarvoor een heel .....
5. Mijn broer luistert graag naar het gezang van krekels, maar ik hoor liever .....
6. Een schietpartij in een herberg liep tragisch af, achter de bar lag een .....
7. Ik mag er thuis niet meer in, kan ik voor een nachtje bij .....
8. Friesland is een waterrijk gebied, als je op de kaart kijkt is het één en .....
9. Toen de klei op was konden ze gelukkig nog een hele tijd met .....
10. Ben je net teruggekomen? Nee hoor, ik ben er al .....
11. Een PVDA-er volgt geen liberaal onderwijs, die gaat naar een .....
12. Ik schaak slecht, maar ik denk dat ik nog .....
13. Hij gaat over de peren, zij bekeert de bananen, ik denk dat ik over de .....
14. Dit is geen zachte heuvel maar een .....
15. Is dat Willem van Hanegem? Nee hoor, dat is de .....
16. Laatst in het bos zag ik een hert en een .....
17. Het is gezellig met nonnen te schaken, maar spannender is het als ik met .....
18. Ze hoeft slechts even in de zon te zitten en .....
19. De bal loeide naar het doel, de keeper sprong en .....
20. Zijn kleine zusje moest erg overgeven, oh, oh, wat .....
21. Ik mocht het vuil niet in de Rijn storten, vandaar dat ik het naar de .....
22. Ik spring nooit in de buurt van tuinen, zei een parachutist, want ik ben bang dat ik in de ..... of .....
23. We hadden Els niet uitgenodigd, maar denk je dat het .....
24. Ik houd alleen maar van de zomers, vandaar dat ik voor de .....
25. Ik dacht, hij komt nog lang niet, maar plotseling was.....
26. Hij liet zijn complete maandsalaris op de grond vallen. Nu lag zijn .....
27. Volgens mij heb ik alle schroefjes, nippeltjes en spijkers gevonden. Ik mis alleen .....
28. Ik ga verder niet met jou in discussie. Ik vind het allang .....
29. Alle bomen zagen er maar wazig uit, maar hij zag de .....

Kindertekening voor de allerkleinste buurtbewoners.



## Antwoorden Plaatsnamen spel

1. Eibergen
2. Zwijndrecht
3. Bodegraven
4. Boskoop
5. Vogelenzang
6. Dodewaard
7. Utrecht
8. Almere
9. Zandvoort
10. Langweer
11. Roodeschool
12. Rotterdam
13. Appelscha
14. Hardenberg
15. Krommenie
16. Hindelopen
17. Monnickendam
18. Bruinisse
19. Hattem / Miste
20. Wassenaar
21. Maasbracht
22. Bloemendaal & Rozendaal (Roosendaal)
23. Elspeet
24. Winterswijk
25. Deventer
26. Loon op Zand
27. De Moer
28. Best
29. Den Helder